

Monica woont nu ongeveer 7 jaar in Nederland, en heeft sinds kort een verblijfsvergunning. Ze heeft een Mexicaanse moeder en een Amerikaanse vader, is in Mexico-City opgegroeid. Ze is hier afgestudeerd en heeft verschillende banen gehad als communicatiemedewerkster. Sinds kort werkt ze bij Mama Cash.

Ik ken haar nu zo'n zes jaar via de Lesbo-Code (voor 40+), waar ze als jonge vrouw van begin 20 kwam binnenstappen en is gebleven.

Kort geleden kreeg ze, na alle inburgeringsexamens, een vaste verblijfsvergunning.

Omdat ze al twee paspoorten heeft, en daarom geen Nederlander kan worden, mag ze niet stemmen terwijl ze dat dolgraag zou willen.

Onverwacht stuurde ze mij eind februari, tot m'n verrassing, via WhatsApp haar ideeën over BIJ1. Ik heb het wat aangevuld met vragen. Beschouw haar als aspirant lid van de Wouw.

BIJ! door de ogen van een 'buitenlander'

Wat vind je van BIJ1 - de politieke partij?

Ik denk als ik kon stemmen dat ik op hun of Groen Links zou stemmen, maar ik begin nu pas meer van BIJ1 te leren, ik wist niet dat Gloria Wekker er deel van was!

Ik wil zo wie zo meer vrouwen in de kabinet, en ook gekleurde mensen zou fijn zijn, want het zijn nu wel vooral witte mannen.

Vraag van mij:

Mooi om te lezen. Kan je ook nog meer wat meer schrijven waarom je voor BIJ1 zou kiezen?

Over 2 weken schrijf ik namelijk een stukje voor Wouw over BIJ1.

En hoe feministisch zijn ze volgens jou? Groetjes Marjan

Lange reactie van Monica

Nou, ik zou er misschien meer over kunnen zeggen, maar dit zijn wat snelle gedachten.

- Zelfs in hun communicatie zetten ze vrouwen op de voorgrond (zoals op de homepage, zelfs als je door de pagina scrolt zijn er veel vrouwen op de foto's)

- Ik denk dat het betrekking heeft op intersectioneel feminisme - waar het gaat om het besef van alle verschillende machtsstructuren die onze ervaringen als vrouw beïnvloeden.

Dus bijvoorbeeld hoe ze antiracisme en dekolonisatie op de voorgrond plaatsen, dat houdt ook in veel opzichten verband met veel van dezelfde patriarchale wereldbeelden (world views) die aan de macht zijn.

- Ook noemen ze expliciet wat bij hun belangrijkste punten zijn met betrekking tot abortus en transgezondheidszorg.

Ik hou ook van een van hun catch-frases "radicale gelijkwaardigheid" omdat ik dit zeker zie overlappen met feministische onderwerpen - gelijkheid voor iedereen.

Maar misschien vinden mensen ze te radicaal, en zullen mensen of vrouwen toch voor een grotere partij stemmen zoals Groen Links of de PvdA.

Maar ja, ik voel me nog nieuw in de politiek van Nederland, maar probeer erover te leren en te zien welke partijen er zijn.

Dus hoewel BIJ1 zichzelf misschien niet expliciet op hun website feministisch noemen, denk ik wel dat als je de kandidaten zou vragen of ze feministisch zijn dat ze "ja" zouden zeggen... En ze hebben ook wel veel meer vrouwelijke kandidaten dan bij andere partijen.

Ik ken ook een van de kandidaten...via Rieke die je ook kent! Ze is Yvette Luhrs, en zij doet veel werk voor rechten van sekswerkers.

Dus ik vind BIJ1 eigenlijk een van de meest feministische partijen, ook als ze dat misschien niet expliciet zelf zo noemen ... maar dat kan mijn mening zijn.
Sorry, ik had er veel gedachten over dus ik heb veel geschreven!

Vraag:

Zou je ook wat meer kunnen uitleggen/toelichten wat je met catch-frases bedoeld? (slogans?)

En met "radicale gelijkwaardigheid" ? Wat spreekt je in deze slogan aan?

En hoe zie je deze slogan overlappen met feministische onderwerpen - gelijkheid voor iedereen.

Is gelijkheid voor iedereen feministisch?

Waarom zouden mensen/vrouwen dat te radicaal vinden?

Zomaar wat vragen over je gedachten.

Kijk maar of je er wat mee kunt

We kunnen er ook over bellen.

Zelf weet ik nog weinig over BIJ1, maar moet ik me volgende week enigszins op inwerken voor een wouw-bericht.

Hi Marjan,

Wat antwoorden op je vragen.

Radicale gelijkwaardigheid spreekt me misschien om persoonlijke redenen aan, maar ik vind dat verandering vaak radicaal moet zijn. Ik denk dat veel van de dingen die vorig jaar zijn gebeurd, ook gerelateerd aan de BLM-beweging, de noodzaak van radicale actie aantonen. Ik vind het ook leuk dat het echt gaat om het erkennen en omarmen van onze verschillen.

Ik denk niet dat 'gelijkheid voor iedereen' per se feministisch is; maar ik denk wel dat hun benadering en enkele van hun aandachtspunten en onderwerpen omvatten niet alleen raciale onderwerpen, maar ook gender- en seksualiteitsonderwerpen, evenals klimaatonderwerpen. Voor mij is deze partij een van de weinige die echt inclusief is in het feit dat al deze zaken in hun hoofdpunten zijn opgenomen.

De reden waarom ik denk dat het de massa niet zal aanspreken, is omdat ze, zoals je zei, momenteel geen zetel in het kabinet hebben. Ze zijn dus al een kleinere partij en ik heb het gevoel dat mensen op de grotere partijen stemmen. Maar ik denk ook dat mensen misschien denken dat het te veel over raciale kwesties gaat, en ja, terwijl dat een van hun belangrijkste punten is, zoals ik al zei, ik denk dat hun programma een is met de meest "inclusieve" punten (Niet alleen klimaat, niet alleen gender, niet alleen raciaal). Maar ik denk ook dat mensen soms een beetje "geschokt" raken als ze het woord radicaal horen, alsof ze dan aan revolutie of echt extreem denken; dus ik weet niet of mensen hier een afkeer van hebben vanwege de connotatie van het woord.

Nou, dat zijn nog maar een paar van mijn gedachten in antwoord op je vragen. Ik hoop dat het helpt! En het is echt goed dat je de WhatsApp berichten in je e-mail hebt kunnen kopiëren, je wordt erg handig met je mobiel!

Groetjes!