

## Rondzendbrief

februari 2024

### Thema middag over boekje – levensverhalen

Beste vrouwen,

Sinds enkele jaren is er het idee om een boekje/brochure uit te geven over het verleden van de Wouw, wat heeft de Wouw toegevoegd aan het feminisme en waar hebben we aan gewerkt. Daarnaast willen enkele vrouwen hun persoonlijke geschiedenis opschrijven en welke rol het feminisme daarin heeft gespeeld. Hiervoor organiseren we een themamiddag om een start te maken.

Opvallend is dat uitgerekend in januari 2024 Opzij een Babyboomer-special uitgeeft met veel informatie uit de vrouwenbeweging uit de jaren 70, 80 en 90, onze generatie. Een goede voorbereiding om je te oriënteren op de geschiedenis van de Wouw?

Kort van te voren komt er nog een uitnodiging.

Op 18 januari is de overleggroep geweest, waar later het verslag over wordt rondgestuurd. Met aansluitend de nieuwjaarsborrel met thee en hapjes.



## RONDBRIEF februari 2024

Di 6 febr	Lunchgroep	13.00 uur	Polder Science park 201
Wo 7 febr	Feminismegroep	14.00 tot 16.30 uur	bij Annet
Ma 12 febr	Werkgroep Wonen	14.00 tot 16.00 uur	d'Oude Stadt, Kerkstraat 123
Do 15 febr	Thema – boekje	14.00 tot 16.30	Rivierenbuurt, Rijnstraat 115
Do 22 febr	Koffie ochtend	10.30 tot 12.00 uur	Carrousel – Weteringcircuit
Wo 6 maart	Welzijn & Zorg	14.00 tot 16.00 uur	bij Elisabeth -- aanmelden <a href="#">mail</a>
Do 25 april	Alg Leden Verg	14.00 tot 16.30 uur	Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Uit de Nieuwsbrief van Opzij december/januari 2024 enkele citaten:

‘In de Babyboomer-special van OPZIJ: Vrouwen kwamen samen om ervaringen uit te wisselen in vrouwenpraatgroepen, kregen karatelessen of namen het initiatief om een eigen café te openen.’

**‘Veel vrouwencollectieven ontstonden in een vrouwenhuis. Bijna elke grote stad in Nederland had er één in de jaren zeventig. Destijds was er in Nederland (net als nu) een woningcrisis. Kraken was de manier om een locatie te krijgen voor activistische initiatieven. Het Vrouwenhuis aan de Herengracht in Amsterdam, in 1973 gekraakt door het Vrouwen Krakerscollectief, was zo’n plek. De vrouwenhuizen waren broedplaatsen voor verschillende initiatieven.’**

---

‘Een interview met Hedy d’Ancona: “Mijn vrouw kan álles doen”, zeiden ze dan, “Ik vind het prima dat ze een cursus Spaans volgt.”’

**‘Er werd ons vaak verweten dat we zo serieus waren – niet erg gezellig. “We kunnen erin meegaan als jullie het leuker en humoristischer maken,” werd dan gezegd. Joke Smit had daar een duidelijk antwoord op. Had je bij de strijd om het vrouwenkiesrecht in Engeland, waarbij vrouwen gevangen werden gezet, dan moeten zeggen: alles goed en wel maar het moet wél wat grappiger worden? Zeker in activistische tijden verdwijnt de humor vaak naar de achtergrond. Je gaat jezelf niet onderuit halen.’**

---

‘Ik moest nogal eens uitleggen dat ik geen secretaresse was, maar journaliste, en nee, geen stadsverslaggeefster.’

**‘Een collega van Het Parool vertelde mij eens dat ze ’s avonds in haar eentje op de redactie in Amsterdam zat te werken, toen de telefoon ging. Een man vroeg of hij iemand van de redactie kon spreken. Ja, zei ze, daar spreekt u mee. Maar ik wil een redacteur spreken, hield de beller aan. Zeker, herhaalde ze vriendelijk, daar spreekt u mee. Waarop de man concludeerde: O, dus er is niemand.’**