



Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen
Postadres p.a. d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123, 1017 GE Amsterdam
Email wouw.amsterdam@gmail.com | www.wouw-amsterdam.nl
Giro IBAN NL 16 INGB 0000 4457 38 | wouw.financien@gmail.com

Rondzendbrief april 2026

In memoriam Saar Boerlage 1932 – 2026

Beste vrouwen,

Dinsdag was de begrafenis van Saar Boerlage. Er waren veel WOUW-vrouwen aanwezig. Ook veel mensen van d 'Oude Stadt en uit de politiek. Vooral de eerste toespraak van haar nichtje vond ik indrukwekkend over haar jeugd en lesbische leven, waar eigenlijk nooit bij WOUW over werd gesproken. De toespraken op de begrafenis zijn nog tot 19 april terug te zien op Internet via <https://live-ceremonie.nl> | Plechtigheid: 156243 | Wachtwoord: qefsx87d6huw

Saar werd in 1994 lid van WOUW na een interview met haar in het drie maandelijks bulletin. Ze sloot zich aan bij de Gemeentebeleidsgroep, later de werkgroep Wonen, en werd daarvan de trekker. In het bulletin, later Nieuwsbrief, schreef ze elke keer een uitgebreid stuk over wat er in Amsterdam bij de gemeenteraad werd besproken met de titel: 'Wat doet Saar daar?' Met als ondertitel: *'een terugkerend verslag van het wel en wee van het enige Amsterdamse 65+ gemeenteraadslid'*. Vanaf 2003 noemde ze haar stuk 'Saar van slag'.

Behalve over gemeentepolitiek ging het ook over algemene politiek die alle ouderen aangaan, zoals armoede, voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, mantelzorg, zelfbeschikking, oorlog en vrede, integratie en vrouwenemancipatie van buitenlandse vrouwen. Ze splitste dit niet uit naar vrouwen en mannen.

Vaak zat ze met tussenposen in het bestuur.

Als iemand nog een stukje over Saar wil schrijven, dan wordt dat toegevoegd aan het in memoriam op de website. Over een maand wordt het op de website geplaatst. Ook d 'Oude Stad schrijft een stukje in hun Binnenkrant2.0.

Algemene Leden vergadering 13 april 2026

De stukken voor de ALV worden dinsdag of woensdag gemaïld met een agenda en het jaarverslag van 2025.

R O N D B R I E F april 2026

Ma 13 april	ALV	14.00 tot 16.30 uur	d 'Oude Stadt, Kerkstraat 123
Wo 22 april	Koffie ochtend	10.30 tot 12.00 uur	School of Life, Frederiksplein 54
Wo 6 mei	Welzijn & Zorg	14.00 tot 16.00 uur	bij Elizabeth

Artikel van Saar

In november 1995 werd een lesbisch Bulletin uitgegeven, omdat hier bijna nooit aandacht aan werd gegeven, niet bij de Landelijke WOUW en niet bij de Amsterdamse WOUW. Na de VN Vrouwen Conferentie in Peking, China, 1995, waar lesbisch verboden was, besloot WOUW Amsterdam een lesbisch nummer uit te geven, waar veel lesbische-, bi- en hetero-vrouwen, hun visie in schreven.

Saar schreef hierin het volgende stuk met de titel:

'HOE TOLERANT IS DE WOUW?'

Een themanummer over lesbische problematieken, uitgegeven door de WOUW-Amsterdam zou ik enige jaren geleden overbodig hebben gevonden.

Ik had namelijk de vaste overtuiging, dat bij verstokte (en vergrijsde) feministes het feit dat een deel van de vrouwen lesbisch is, en een ander (groter) deel liever hetero is, geen discussiestof zou opleveren.

Maar, zoals wel vaker gebeurd is: ik bleek te naïef te zijn. Discussies met leeftijdsgenotes (en met vrouwen die soms wel twintig jaar ouder zijn dan ik) hebben mij wijzer gemaakt. Er is nog steeds een overheersende hetero-norm, ook in gezelschappen waarin je dat niet verwacht. Er is bovendien bij velen (ook bij mij) oud zeer te constateren.

Er wordt ook in onze kring op verschillende wijze naar de door ons opgerichte of gedragen vrouwenbeweging(en) uit de jaren zestig en zeventig gekeken. Kortom, dit wordt, denk ik, weer een heel zinnige WOUW-publicatie.

Voordat ik mijn eigen subjectieve gevoelens weergeef, volgt hier een op dit thema toegespitste, introductie over mijzelf. Ik ben van 1932. Mijn ouders waren linkse intellectuelen en het was vanzelfsprekend, dat mijn broers en ik 'gelijk behandeld' werden.

Anderen (en dat wil ik niet bestrijden) vinden mij een doorgewinterde activiste. In de vredesbeweging, bij sociale kwesties, in de linkse politiek of bij buurt- en milieuacties, ik deed (en doe) mee.

De koude oorlog maakte dat er na de bevrijding een alom aanwezige sterke anti-pacifistische stemming heerste. Dat duurde tot in de jaren zestig. Wie desondanks een andere mening uitdroeg, werd stevig geschoold in geestelijke weerbaarheid En met deze bagage kwam ik naar de vrouwenbeweging in de jaren zeventig.

In 1969 kreeg ik een vaste vriendin. Ik werd toen lid van het COC, werd wat minder actief in de politiek, studeerde eindelijk af en zocht een vaste baan. Dat was nodig, want huisvesting via het CBH werd aan samenwonenden van gelijk geslacht nog niet verstrekt.

Aan de bestrijding van deze en andere praktijken van homo-discriminatie heb ik in die jaren een aandeel gehad.

De verworven geestelijke weerbaarheid kwam ook goed te pas in kleinere kring. Bij mijn familie, op het werk, in de politiek en gewoon ook op straat was het lesbisch zijn niet altijd gemakkelijk.

Maar was ik ook actief in de vrouwenbeweging?

Slechts bij speciale gelegenheden. Wel volgde ik de debatten. Ik verdiepte mij in 'vrouwenstudies' en had een groot (soms eenzaam) aandeel in de totstandkoming van het bijvak vrouwenstudies bij de sociaalgeografen van de Universiteit van Amsterdam.



Nawoord van Marjan Nieuwenhuis.

Saar was 35 jaar toen ze haar vriendin Mar van Spreeuwel ontmoette. Ook Mar werd lid van WOUW Amsterdam en schreef stukken over spiritualiteit.

Na het bovenstaande artikel heeft Saar het nooit meer over lesbisch zijn en haar vriendin gehad in WOUW.